

Wandelen en de KWB Een traditie



Hallo beste KWB'er

Zondag 7 april. De Cascade de Bayehon verwacht ons.

Op zondag 7 april gaan we wandelen in de omgeving van Xhoffraix. Aan de rand van de Hoge Venen maken we een rondwandeling van een 12-tal kilometer.

We vertrekken om 7.30 uur op het Bistplein. Omstreeks 9.30 uur worden we verwacht in *Café Chez Remy* in Xhoffraix waar door de KWB een kopje koffie of thee aangeboden wordt. Hier hebben we tijd tot 10.30 uur om eventueel nog iets extra's te drinken (zelf te betalen) én om een boodschap te doen. Dit jaar is de keuze om iets te reserveren om te eten na de wandeling beperkt tot een soep met boterham. Dit moet dan samen met de inschrijving gebeuren én ook betaald worden.



De wandeling is ongeveer 12 km lang en ze is voor de gemiddelde wandelaar zeer goed te doen. We starten richting het riviertje de Ruisseau du Pouhon tot waar dit in de Ruisseau de Bayehon komt. Deze gaan we volgen langs de Moulin du Bayehon, de Cascade de Bayehon en de eeuwenoude Vieux Chêne de Bayehon. Vervolgens een stukje langs de rand van de Hoge Venen om zo terug in Xhoffraix te arriveren. Onze picknick zullen we onderweg aanspreken.

Praktisch

We gaan dus wandelen in Xhoffraix en wel op **zondag 7 april 2019**. Vertrekken doet onze bus om **07.30 uur** op het Bistplein. Voor de zeer democratische prijs van € 16.00 kan je mee.

Je kan inschrijven vanaf **18 maart tot uiterlijk 02 april** bij Marc Verbiest, waar je dan ook betaalt. Eten en drinken voor de picknick moet je zelf meebrengen en stevig, waterdicht wandelschoeisel is noodzakelijk.

Niet-KWB'ers zijn eveneens hartelijk welkom, dus trommel je vrienden en kennissen maar op. Het aantal inschrijvingen is beperkt, dus snel zijn is de boodschap.

Wandelgrage groeten



Inschrijvingsstrook

..... schrijft met personen in voor de KWB-wandeling en betaalt hiervoor x € 16.00 d.w.z. een totaal van €

Ik bestel maal de dagsoep met brood en betaal hiervoor x €5.5.